

Leo Waudman, is ruim 40 jaar actief geweest in de volksdanswereld. Uitvoerend danser, choreograaf, docent, specialist Bulgaarse dans, repetitor en als reisleader. Na zijn danscarrière is hij geëmigreerd naar Spanje-Andalusië. In deze jaren van wonen en werken in Andalusië, heeft hij enorm veel kennis opgedaan van de omgeving met zijn prachtige natuur en cultuur.

Loes Eijssens, is ook al ruim 40 jaar actief in de volksdanswereld. Uitvoerend danser, docent en choreograaf van divers kinderdansmateriaal, ook heeft zij vele dansevenementen georganiseerd. Zij is tevens groepsleerkracht in het basisonderwijs.

Deze kennis hebben zij gebundeld en hebben zo het idee opgevat om reizen te organiseren voor dansers. Zij hebben op hun eigen locatie (tussen de olijfbomen) groepsaccommodatie gerealiseerd. De accommodatie bestaat uit 6 en 9 persoonstenten. De tenten zijn volledig ingericht als een vakantiewoning en voorzien van alle gemakken.

Angela Reutlinger is al 45 jaar docent in dansen uit *vele landen*, specialisatie *Israëliisch*. De kaderopleiding voor volksdans deed zij tegelijk met Loes. Zij bezoekt jaarlijks diverse bijscholingsseminars. Angela geeft full-time les in binnen- en buitenland en geeft *jaarcursussen Israëliische dans* in Amsterdam en Nijkerk. Ook organiseert zij elk jaar twee weekeinden met Israëliische dans: najaar voor *gevorderden* en voorjaar (dans + zang): "*niet moeilijk*". In haar dansworkshops besteedt Angela veel aandacht aan een gevarieerde samenstelling van het programma. Voor meer informatie zie ook haar website: www.rikudey-am.nl

Dansactiviteiten

Wij hebben Angela Reutlinger bereid gevonden om onze dansworkshops Internationale/Israëliische dans te verzorgen.

Sportieve en culturele activiteiten

📍 Caminito del Rey

Ook het nabij gelegen "Koningspad" is een aantrekkelijke wandeling.

De Geschiedenis van "Het Koningspad"

Het pad is aangelegd rond 1901 om het transport van goederen en personeel van en naar de centrale tussen El Chorro- en de Gaitanejo watervallen makkelijker en vlugger te laten verlopen. In 1905, na een bouwtijd van 4 jaar werd de centrale officieel geopend.

Het pad is 3 kilometer lang, ongeveer een meter breed en bevindt zich 100 meter boven de naastgelegen rivier. Helaas was het in verval geraakt en een levensgevaarlijke klim geworden.

Na herstelwerkzaamheden is het pad weer geopend en een eenvoudige route geworden.

📍 Cantera

Een mooie lange bergwandeling over een goed begaanbaar pad. In korte tijd ben je op een hoogte van ca 1000m beland. Gedurende de wandeling heb je steeds prachtige uitzichten op de vele facetten van de omgeving; meren, valleien, rechtstreekse kijk op de kloof van de Caminito del Rey en met een beetje geluk zien we boven ons hoofd de gieren cirkelen. Langs een pad met haarspeldbochten lopen wij naar beneden om weer in de steengroeve (Cantera) te arriveren.

📍 El Torcal bestaat uit spectaculaire rotsformaties van zandsteen, gevormd in duizenden jaren tot een spectaculair maanlandschap. Hier gaan wij een rondwandeling maken.

🏰 Provinciestad Antequera is een belangrijk agrarisch centrum voor de olijf.

Het is een oude Romeinse stad met veel historische gebouwen oa de ruïnes van een Moorse vesting, diverse prachtige kerken en een oude gietijzeren overdekte markt zijn te bezichtigen.

Het oude centrum bruist nog van energie. Er heerst een gezellige drukte rond de arena en de overdekte markt en straatjes met diverse winkeltjes en terrasjes.

🏰 Dolmenes

Deze prehistorische grafmonumenten van meer dan 4.000 jaar oud zijn Europa's best bewaarde overblijfselen van het Bronzen Tijdperk.

Met grote steenblokken zijn gangen, kamers en andere ruimtes gemaakt. Sommige ruimtes hebben een plat plafond, anderen een valse koepel. Zij werden gebruikt voor rituelen, begrafenissen en herdenkingen van voorouders. Ze zijn vergelijkbaar met de Hunebedden in Nederland, alleen zijn de Dolmen van Antequera veel groter. Ze zijn de eerste vorm van monumentale architectuur in de prehistorie van Europa en verkeren nog steeds in een perfecte staat.

🏰 Granada met zijn wereldberoemde Alhambra is het bezoeken waard.

Het is een prachtige stad met diverse bijzondere wijken.